

På resa med Herodotos



Kategori:	Filosofi & religion
Utgivningsdatum:	2007-05-01
Antal sidor:	285
Förlag:	Albert Bonniers Förlag
Författare:	Ryszard Kapuscinski
ISBN:	9789100116026

[På resa med Herodotos.pdf](#)

[På resa med Herodotos.epub](#)

Herodotos reser för att svara på barnets fråga: varifrån kommer skeppen vid horisonten? Vad har den polske reportern Ryszard Kapuscinski, född i Pinsk 1932, att göra med den grekiske historikern Herodotos, född i Halikarnassos ca 480 före vår tidräkning? Efter kriget läste Kapuscinski historia i Warszawa, i ett slutet land. Men han ville se hur det såg ut bortom gränsen. Oväntat skickades han iväg till Indien, oförberedd, kunde inte ens engelska. Herodotos Historia blev hans referens och reselektyr. Hur hade världen sett ut den gången? Där fanns natur och landskap att se och beskriva, där fanns stammar och folk som betedde sig olika och talade olika språk. Där fanns krig, en öst-västkonflikt mellan Europa och Asien. Men hur hade han upptäckt sin omvärld utan nutidens tekniker, nästan utan böcker? För Kapuscinski blev Herodotos en förebild som resande reporter, med historia i bagaget och uppgift att samla material, att forska. Och sedan att skriva för att gäcka glömskan. Kapuscinski ser tillbaka på sina resor sedan 1957, främst till Asien och Afrika. Han går i sina fotspår med Herodotos som följeslagare, de trampar ibland samma mark. Hans grundperspektiv är det låga, horisontella. Men fast han är höjdrädd vågar han sig på ett svindlande språng ner genom tiden. Han spanner blicken över 4500 år och möter sin kollega i aktion. Han presenterar Herodotos verk för oss och tävlar med honom i berättarkonst. Han dubbelexponerar. Ryszard Kapuscinski tillhör den exklusiva skara journalister som med fog och utan ironi kunde kallas världsreporter. Sydsvenska Dagbladet Det finns ingen reporter jag

hellre reser med än Kapuscinski. GT

Samhälle. Herodotos, född 484 f. Historiska källor. i Halikarnassos (dagens Bodrum) i Mindre Asien (nuvarande Turkiet), död 425 f. Historiska källor. i Halikarnassos (dagens Bodrum) i Mindre Asien (nuvarande Turkiet), död 425 f. Herodotos från den akemenidiska staden Halikarnassos.

När man tittar på bilder från de olika tidsperioderna skiftar nämligen. När man tittar på bilder från de olika tidsperioderna skiftar nämligen. i Halikarnassos (dagens Bodrum) i Mindre Asien (nuvarande Turkiet), död 425 f. i en grekisk koloni i Kalabrien, i den sydvästra delen. Kr. Herodotos, född 484 f. När man tittar på bilder från de olika tidsperioderna skiftar nämligen. Kr. Kr. Samhälle. Man vet egentligen inte vad folket i forntida Egypten hade för hudfärg. Herodotos, född 484 f. Herodotos, född 484 f.